



# Engelen, tot uw dienst

Editie 1, 21 oktober - 2013

Wat zijn de  
**engelen**  
anders dan  
geesten die  
God  
dienen en  
die worden  
uitgestuurd  
om **hen** te  
**helpen**  
voor wie  
het **heil**  
is  
weggelegd?



Alive Ministries South Africa

[www.aliveministries-sa.org](http://www.aliveministries-sa.org)

Beste vrienden,

Wat zijn de engelen anders dan geesten die God dienen en die worden uitgestuurd om hen te helpen voor wie het heil is weggelegd? (Hebreeën 1:14). Heeft u zich dit wel eens gerealiseerd? God stuurt Zijn engelen erop uit om ons te helpen. Heeft u God wel eens om Zijn engelen gevraagd ter ondersteuning? Hij is de Here der Heerscharen, de God van de hemelse legers (de engelen), onze God. Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? (Matteüs 26:53). Eén verzoek van Jezus aan de Vader en er komen twaalf legioenen, dat zijn 72.000 engelen aansnellen. Gaat dat zó makkelijk, door één kort verzoek? En in 2 Koningen 19:35 lezen we dat één engel in één nacht 185.000 Assyrische soldaten doodde. Eén legioen engelen zou dus meer dan 1 miljard Assyriërs aankunnen. Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, ... (Psalm 103:20).

Het feest is al begonnen, join the club.

Ik heb nog meer goed nieuws voor u. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus (Efeziërs 2:6). Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke (alle) geestelijke zegeningen heeft gezegend (Efeziërs 1:3). En wie komen we daar in de hemelsferen tegen, terwijl we op deze aarde leven: Nee, u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem met zijn duizenden engelen. U bent gekomen naar de feestelijke bijeenkomst van Gods oudste kinderen die staan ingeschreven in de hemel, naar God, die de rechter is van alle mensen, naar de geesten van de rechtvaardigen (overleden heiligen) die de volmaaktheid bereikt hebben, (Hebreeën 12:22-23). Inderdaad, de engelen, toch dichterbij dan we dachten. Dit is ook logisch eigenlijk, want als Hij ons nu al in dit leven een plaats in de hemelsferen (hemelse gewesten) heeft gegeven kom je vanzelf de engelen tegen. Het volgende vers uit Efeziërs 2:19 bevestigt dat ook: Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen (overleden heiligen), en huisgenoten Gods (engelen). Wat een bevoorrechte positie heeft God ons in Christus al 2000 jaar lang gegeven. Ik sluit me aan bij de lofprijs van de engelen uit psalm 103:20: Prijs nu de HEER, al zijn schepselen, overal waar Hij regeert. Prijs nu de HEER, o mijn ziel (Psalm 103:22).

Help, werkloze engelen!

We hebben gezien dat engelen erop uit worden gestuurd om ons te helpen. Laten we Hem bidden om ondersteuning van Zijn engelen over Wie geschreven staat: Die zijn engelen inzet als windvlagen, en zijn dienaren als een vlamvend vuur (Hebreeën 1:7). Want hij stuurt je zijn engelen, ze zullen over je waken, waar je ook gaat. Ze zullen je dragen op hun handen, je zult je aan geen steen stoten (Psalm 91:11-12). Natuurlijk stuurt God ook Zijn engelen als we ootmoedig tot Hem treden: 'Wees niet bang, Daniël,' vervolgde hij (de engel als boodschapper van God). 'Vanaf het ogenblik dat jij vastbesloten was om inzicht te krijgen en je voor God te vernederen, heeft hij je gebed verhoord. Daarom ben ik naar je op weg gegaan (Daniël 10:12).

Strijd in de hemelse gewesten.

Het koste wel wat strijd voor de engel om bij Daniël te komen: Maar onderweg werd ik eenentwintig dagen lang tegengehouden door de beschermengel (demon) van het Perzische rijk. Michaël, een van de voornaamste engelen, kwam mij te hulp. Toen hoefde ik daar niet langer te blijven (Daniël 10:13). Ook het vertrek van deze engel ging niet zonder slag of stoot: Zo dadelijk moet ik terug om te strijden tegen de beschermengel (demon) van Perzië. Wanneer ik hem overwonnen heb, komt de beschermengel (demon) van Griekenland aan de beurt. Michaël, de beschermengel van Israël, is de enige die mij zal helpen in die strijd (Daniël 10:20). Gelukkig is de engel Michaël er, hij vervult een belangrijke functie, wat we ook zien in het volgende vers: In die tijd zal Michaël verschijnen, de grote vorst, de beschermer van je volk. Er zal een tijd van

grote rampen aanbreken... (Daniël 12:1). Blijkbaar zijn er gevallen engelen die over landen zijn gesteld (Perzië en Griekenland) en engelen die ook over landen zijn gesteld (Israël). Engelen tegenover gevallen engelen (demonen), licht tegenover duisternis.

De macht van engelen.

We zagen dat één engel in staat was om 185.000 Assyrische soldaten te doden. God heeft engelen macht gegeven die wij mensen niet bezitten zoals:

- Kennis van alles wat er op aarde afspeelt: Maar mijn heer is zo wijs als een engel Gods: hij weet alles wat op aarde geschiedt (2 Samuel 14:20).
- De mogelijkheid om in de toekomst te kijken: Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren; want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat (Daniël 10:14). Ook het gehele boek Openbaring is door een engel aan Johannes geopenbaard.
- In Psalm 103:20 lazen we het vermogen van engelen om Gods woord (Zijn wil) te volvoeren, met grote kracht.

Hoe krachtig engelen ook zijn, nooit zo alwetend, ongeschapen, alomtegenwoordig en oppermachtig als onze God: die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn (1 Petrus 3:22).

Verscheidenheid aan taken.

We weten niet of alle engelen dezelfde taakopdracht hebben, of dat sommige gespecialiseerd zijn op bepaald gebied. De bijbel spreekt wel over bepaalde klassen engelachtige wezens zoals de cherubs (Ez. 1) en de serafs (Jesaja 6). We kennen ook de namen van twee aanzienlijke engelen: Michaël (Daniël 10:13; Judas 9) en Gabriël (Daniël 9:21; Lucas 1:19,26).

Engelen die niet bij name genoemd worden in de bijbel voerden diverse taken uit - allemaal om God te dienen:

- Aanbidding en lofprijs - Dat is hun hoofdtaak in de hemel. (Jesaja 6:1-3; Openbaring 4-5);
- Bekendmaken - Ze dienen als boodschappers om Gods wil te verkondigen aan mensen. Ze hielpen bij het bekendmaken van de wet aan Mozes (Hand. 7:52-53), en dienden als dragers van veel dingen in Daniël en Openbaring;
- Voorlichting - De engelen gaven instructies aan Jozef over de geboorte van Jezus (Matt. 1-2), aan de vrouwen bij het graf, aan Filippus (Hand. 8:26), en aan Cornelius (Hand. 10:1-8);
- Voorziening - God heeft engelen gebruikt om in fysieke noden te voorzien, zoals voedsel voor Hagar (Genesis 21:17-20), Elia (1 Kon. 19:6), en aan Christus na zijn verzoeking in de woestijn (Matt. 4:11);
- Bescherming - Ze bewaarden Gods volk in fysiek gevaar, zoals bij Daniël in de leeuwenkuil en de drie vrienden in de brandende oven (Daniël 3 en 6);
- Bevrijding - Ze leidden Gods volk uit gevaar als ze daarin zaten. Engelen bevrijdden de apostelen uit de gevangenis in Hand. 5, en ze deden het nog eens bij Petrus in Hand. 12;
- Sterken en bemoedigen - Engelen gaven Jezus kracht na de verzoeking (Matt. 4:11), bemoedigden de apostelen om door te gaan met prediken nadat ze bevrijd waren uit de gevangenis (Hand. 5:19-20), en ze vertelden Paulus dat iedereen op het schip de komende schipbreuk zou overleven (Acts 27:23-25);
- Gebedsverhoringen - God gebruikt vaak een engel als Hij wil vertellen dat Hij de gebeden van zijn volk gehoord heeft (Daniël 9:20-24; 10:10-12; Hand. 12:1-17);
- Ze zorgen voor de gelovigen op het moment van hun dood - In het verhaal van Lazarus en de rijke man lezen we dat de engelen de geest van Lazarus in de schoot van "Abraham" droegen toen hij stierf (Lucas 16:22).
- Evangelie verspreiden - En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie;<sup>7</sup> en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is

gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. (Openbaring 14:6-7)

Hoe zit het met de gevallen engelen?

Ja, dat is eigenlijk een zielige bedoening. Denk ook eens aan de engelen die niet tevreden waren met hun rang en die de hun toegewezen plaats verlieten: God houdt ze ononderbroken gevangen in de duisternis in afwachting van de grote oordeelsdag (Judas 1:6). Judas schrijft dit in het jaar 65 na Christus. Ze zitten dus al bijna 2000 jaar gevangen en dit zal duren tot de laatste dag en satan is één van hen. Petrus bevestigt dat ook: Want God heeft ook engelen die zondigden, niet gespaard, maar hen laten opsluiten en vastketenen in het duister van de onderwereld, waar ze op hun vonnis moeten wachten (2 Petrus 2:4). Jesaja had dit ook al voorspelt: In die beslissende tijd rekent de Heer af met de machten in het heelal, met de koningen op aarde. Zij worden bijeengedreven, gevangengezet in de kuil, opgesloten in de kerker. Na lange tijd krijgen zij hun straf (Jesaja 24:21-22).

Daar zitten ze dan de mietjes, de losers: <sup>4</sup> Op die dag (in die beslissende tijd, Jesaja 24:21-22) zullen jullie op de koning van Babel het volgende spotlied zingen: De onderdrukker is aan zijn einde gekomen, afgelopen is het met zijn tirannie! <sup>5</sup> De Heer heeft hem gebroken. Misdadigers, overheersers, ze ontleenden aan hem hun macht. <sup>6</sup> In blinde woede teisterde hij de volken, slag na slag bracht hij hun toe; als een razende vertrapte hij hen, meedogenloos liet hij hen vervolgen. <sup>7</sup> Maar nu heerst er weer rust, overal is het veilig, de mensen juichen van vreugde. <sup>8</sup> Zelfs de cipressen zijn gelukkig en de ceders van de Libanon roepen: Sinds jouw val komt niemand ons meer vellen! <sup>9</sup> Het dodenrijk is in rep en roer om je te ontvangen. De schimmen van vroegere machthebbers worden voor jou gestoord in hun slaap. De koningen der volken staan op van hun zetels; <sup>10</sup> ze verwelkomen je in koor: Je bent nu een van ons, even machteloos als wij. <sup>11</sup> De schittering die jou omgaf, de harpen die je opvrolijkten, zijn nu in het dodenrijk beland. Maden zijn je bed, wormen je deken. <sup>12</sup> Morgenster, wat ben je diep gevallen! Je plaats was aan de hemel, je wekte het morgenrood, je bedwong de volken, nu lig je neergestort ter aarde. <sup>13</sup> Je dacht bij jezelf: Ik klim op naar de hemel, richt mijn troon op boven de verste sterren, ik neem plaats op de berg waar de goden samenkomen, op de flanken van de Safon. <sup>14</sup> Ik stijg boven het wolkendek uit, steek de Allerhoogste naar de kroon. <sup>15</sup> Maar je stortte neer in het dodenrijk, in het diepst van de afgrond. <sup>16</sup> Wie jou zien, kijken je verwonderd aan: Is dat de man voor wie de aarde beefde en koninkrijken sidderden; (Jesaja 14:4-16).

Tot slot nog een bevestiging hiervan uit het boek Openbaring: Toen gooide hij hem in de afgrond, en hij sloot en verzegelde die, zodat de draak de volken de komende duizend jaar (het gehele NT) niet kon misleiden. Daarna zal hij voor korte tijd worden vrijgelaten (Openbaring 20:3).

Wat een uitruil dankzij de opgestane Christus!

Heeft u er door? Satan en al zijn gevallen engelen (demonen) zitten het gehele nieuwe testament vast in het dodenrijk. En wij: Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus (Efeziërs 2:6). Wat een uitruil dankzij de opgestane Heer, yippee het feestje is inderdaad begonnen. Hij heeft ons onttrokken aan de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon (Kolossenzen 1:13).

Die uitruil komt ook in de volgende verzen naar voren: Daarom: verheug u, hemel en allen die daar wonen! (Openbaring 12:12a). Dat zijn wij die geloven, met Hem gezeten in de hemelse gewesten. Maar wee u, aarde en zee! Want de duivel is naar u afgedaald, hij brijst van woede en hij weet dat zijn tijd beperkt is (Openbaring 12:12). De aarde zijn diegene die nog bij dit aardse systeem behoren, de ongelovigen. Met de zee wordt bedoeld een geestelijke plaats voor demonen, vandaar dat er staat dat op de nieuwe hemel en aarde geen zee meer zal zijn (Openbaring 21:1).

Alle macht over de gevallen engelen is in het nieuwe testament aan de christenen gegeven: En hij zei tegen hen: 'Ik zag de satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Kijk, Ik heb jullie de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten; niets kan jullie deren (Lukas 10:18-19).

Tot slot.

Deze studie beoogt niet compleet te zijn maar u een indruk te geven van uw positie in Christus, de Heer van de hemelse legers, de engelen.

De God van de hemelse legers is een machtig voorbeeld voor zijn engelen die als dienende geesten door de hemelse gewesten scheuren: Daar is niemand als God, o Jesurun; Hij rijdt langs de hemel als uw helper en in zijn hoogheid over de wolken. De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen (Deuteronomium 33:26-27).

De engelen, tot uw dienst!

Alive Ministries South Africa,  
Kees  
[www.aliveministries-sa.org](http://www.aliveministries-sa.org)