



Herstel van Israel

Edition 2, December 14 - 2015

Maar **gij**
zijt genaderd
tot de berg
Sion,
tot de stad van
de levende
God, het hemelse
Jeruzalem, en
tot tienduizend
tallen van
engelen, en
tot **een** feestelijke
en plechtige
vergadering van
die de
voleinding
bereikt hebben **en**
tot Jezus,

...



Alive Ministries South Africa

www.aliveministries-sa.org

Want de HERE zal Zich **over Jakob ontfermen** en **nog zal Hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen**; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jakob. En de volken zullen het met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen en het huis Israëls zal ze als erfelijk bezit verkrijgen op de grond des HEREN, tot slaven en tot slavinnen. Zo zullen zij degenen die hen gevangen namen, gevangen nemen en heersen over hun drijvers (Jesaja 14:1-2). **Ontferming over Jakob!** Gods beloften om hen opnieuw in hun eigen land te doen wonen, om hen eindelijk rust te geven. En het verhaal gaat verder: *En het zal geschieden **ten dage**, wanneer **de HERE u rust geeft** van uw smart en van uw onrust en van de harde dienst die men u heeft laten verrichten,* ⁴ *dat gij dit spotlied op de koning van Babel zult aanheffen: Hoe heeft de drijver opgehouden, opgehouden is de verdrukking!* (Jesaja 14:3-4).

1. Gods oplossing voor Israël op de dag (ten dage).

Jesaja 14 vervolgt met Gods oplossing hoe Israël rust te geven op **die dag**: *Hoe heeft de drijver opgehouden, **opgehouden is de verdrukking!*** ⁵ **De HERE heeft de stok der goddelozen verbroken**, de scepter der heersers, ⁶ die in verbolgenheid zonder ophouden natiën sloeg, die in toorn volken vertrad in meedogenloze vervolging. ⁷ **De gehele aarde heeft rust, is stil**; men breekt uit in gejubel; ⁸ zelfs de cypressen verheugen zich over u, de ceders van de Libanon: **Sinds gij neerligt, klimt niemand naar ons op om ons te vellen** (Jesaja 14:4-8).

We zien hier een **geestelijke oplossing** voor het volk van Israël op **de dag**, 2000 jaar geleden, toen Jezus de overwinning nam over de vijand satan, toen satan op de aarde is geworpen (sinds gij neerligt (Jesaja 14:8)). Johannes bevestigt de dag, 2000 jaar geleden, als de oordeelsdag: ⁸ *En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van **oordeel***; ⁹ *van zonde, omdat zij in Mij niet geloven*; ¹⁰ *van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet*; ¹¹ **van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is** (Johannes 16:8-11).

De profeet Micha spreekt van exact dezelfde **geestelijke** oplossing voor het volk van Israël zoals het opschrift ook luidt, **Het komende vrederijk**: ⁶ **Te dien dage**, luidt het woord des HEREN, *zal Ik het kreupele verzamelen en het verstrooide bijeenbrengen, en degenen over wie Ik kwaad heb doen komen.* ⁷ *En Ik zal het kreupele stellen tot een overblijfsel en het verdrevene tot een machtig volk, en de HERE zal Koning over hen zijn op de berg Sion, van **nu aan tot in eeuwigheid*** (Micha 4:6-7). Micha vervolgt met de geestelijke oplossing voor het volk van Israël vanaf de dag en noemt het een **Heerser die uit Bethlehem zal voortkomen (de komende Messias)**: ¹ *En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.* ² **Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft.** Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten. ³ *Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht des HEREN, in de majesteit van de naam des HEREN, zijns Gods; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde,* ⁴ **en Hij zal vrede zijn.** (Micha 5:1-4). De grote verandering voor het volk van Israël heeft plaatsgevonden op het moment dat zij die baren zal, gebaard heeft, de geboorte van Jezus. Dan zullen zij rustig, in vrede en ongestoord wonen (van satan die uit de hemel is gegooid en de strijd 2000 jaar geleden heeft verloren). Dank u Jezus voor uw komst 2000 jaar geleden en dat u uw eigen volk Israël al 2000 jaar geleden geholpen heeft met deze geestelijke oplossing.

2. Meer van dezelfde geestelijke oplossingen voor Israël.

¹ *Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.* ² *Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit.* ³ *Want **het juk dat het drukte**, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, **hebt Gij verbroken** als op Midjansdag.* ⁴ *Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed*

gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. ⁵ **Want een Kind is ons geboren**, een Zoon is ons gegeven, en **de heerschappij rust op zijn schouder** en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. ⁶ **Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David** en over **zijn koninkrijk**, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen (Jesaja 9:1-6). Dit koningschap van Jezus op de troon van David met Zijn eerste komst (van nu aan) wordt bevestigd door het boek Handelingen en Mattheüs: Hij zou de Christus opwekken om op de troon van David te gaan zitten (Handelingen 2:29-34), *Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, ... (Mattheüs 21:5).*

¹ **En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai** en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. ² En op hem zal de Geest des HEREN rusten, ... ⁴ want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. ⁶ Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; ... ⁹ Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op **gans mijn heilige berg**, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. ¹⁰ **En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isai zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën (troon van David), en zijn rustplaats zal heerlijk zijn** (Jesaja 11:1-10). Jezus met Zijn eerste komst, de geestelijke oplossing voor het volk van Israël, sinds 2000 jaar al. Een geestelijke plaats van rust en vrede waar inderdaad de wolf en het schaap weer vrede hebben, op Gods heilige berg. De Hebreeën brief bevestigd de mogelijkheid van het volk van Israël en de christenen om op Gods heilige berg te komen sinds 2000 jaar al: ²² Maar **gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem**, en tot tienduizendtallen van engelen, ²³ en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, ²⁴ en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel (Hebreeën 12:22-24). Ongelofelijk he! Deze plaats, Gods heilige berg, het hemelse Jeruzalem, benaderbaar voor het volk van Israel en ons christenen al voor 2000 jaar, een plaats van rust en bescherming tegen de vijand (want satan is uit de hemel geworpen 2000 jaar geleden), **Jezus op de troon van David als een banier van heil voor de hele wereld!**

Wanneer het gedaan is met de verdrukker, de vernieling voltooid is, de verwoesters uit het land verdwenen zijn, ⁵ **dan zal op goedertierenheid een troon worden gevestigd en in getrouwheid zal daarop in Davids tent zetelen een, die richt en die het recht zoekt en die zich haast gerechtigheid te oefenen** (Jesaja 16:4-5). Gaaf he! Alles draait om Jezus en wat Hij heeft gedaan, 2000 jaar geleden!

²¹ En te dien dage zal het geschieden, dat de HERE bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem. ²² En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. ²³ Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, **want de HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem**, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten (Jesaja 24:21-23). Mooi he, de overwinning op satan voorzegt en Jezus weer Koning op de berg Sion en dit alles gedurende het gehele Nieuwe testament. De gevangenschap van satan gedurende het gehele Nieuwe Testament wordt ook in de volgende twee Bijbelgedeelten bevestigd: en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden (Judas 1:6). Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren (2 Petrus 2:4).

3. Timing van de profetieën over Israël.

De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin (Lucas 16:16).¹² Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.¹³ Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe (Matteüs 11:12-13). De profetieën over het Koninkrijk en het menselijk heil eindigen in de periode van Johannes, we zien ze uitmonden in de eerste eeuw waarin Johannes leefde. We hebben dit vervuld zien gaan met de eerste komst van Christus, waar Hij de overwinning behaalde op Calvarie (onze zaligheid), wat tegelijkertijd de start is van het geestelijk Koninkrijk, dit alles gedurende de dagen van Johannes.

4. Aanbod aan de Joden en de heidenen.

De Bijbel leert ons dat het 'einde der tijden' is begonnen in het begin van onze jaartelling, eigenlijk bijna alle verzen in het NT m.b.t. "het einde der tijden" hebben 2000 jaar geleden plaatsgevonden, in de eerste eeuw: *maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen (Hebreeën 9:26)*. Meer verzen en informatie in onze studie "Het einde der tijden".

Wat is toch de christelijke obsessie met het einde der tijden en het volk van Israël? Wat is het toch dat zij nieuw leven blazen in oude profetieën en dit toepassen op het volk van Israël? Het fijt dat de meeste Israëlieten het Koninkrijk dat Jezus heeft gebracht niet hebben geaccepteerd wil niet zeggen dat dit geestelijk Koninkrijk niet gekomen is zoals er geschreven staat: *maar de erfgenamen van het koninkrijk (het volk van Israël) zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis (dit is het dodenrijk en niet de hel); daar zullen zij jammeren en knarsetanden (Matteüs 8:12) en De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?⁴³ Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt (Matteüs 21:42-43).*

En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte (Galaten 3:29). De echte kinderen van Abraham zijn zij die de opgestane Christus toebehoren. Een geestelijke oplossing voor allen die in Christus zijn inclusief een geestelijk beloofde land voor het volk van Israël en de echte kinderen van Abraham (christenen), reeds 2000 jaar:

Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, ... (Hebreeën 12:22), en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus (Efeziërs 2:6).

Het Koninkrijk van God (Christus) is over ons gekomen met Jezus eerste komst (Matteüs 12:28). Het Koninkrijk van God (Christus) gedurende het gehele Nieuwe Testament is geestelijk en niet van deze wereld (Johannes 18:36). Jezus werd Koning met Zijn eerste komst: Hij heeft Christus opgewekt om op de troon van David te gaan zitten (Handelingen 2:29-34, Lucas 1:32-33), om de profetie van de profeet Zacharia te vervullen: Zeg tegen de dochter Sion: zie, uw koning komt naar u toe (Matteüs 21:5). Met Jezus tweede komst zal Hij het geestelijk Koninkrijk aan de vader overdragen en dit zal de start inluiden van het zichtbare Koninkrijk in al zijn glorie: *En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft (1 Korintiërs 15:24).*

Tot zo ver alles goed met het aanbod van het gekomen Koninkrijk van Christus sinds 2000 jaar aan de Joden en de heidenen, echter er is meer te zeggen over Israël!

5. Meer profetieën m.b.t. Israël.

Er is meer te zeggen naast de reeds vervulde profetieën uit het oude testament aangaande het gekomen Koninkrijk van Christus 2000 jaar geleden.

De joden passen niet in onze normale Christelijke manier van denken over het reeds gekomen Koninkrijk van Christus: *Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik **voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen** (Hebreeën 8:8). Het nieuwe verbond is (in de eerste instantie) gesloten met Israël en Juda en niet met ons de Christenen uit de heidenen. De meeste Joden hebben dit verbond tot nu toe nog niet geaccepteerd maar de beloften aan hen staan nog steeds: *En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, **want allen zullen zij Mij kennen**, van de kleinste tot de grootste onder hen.* ¹² *Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken (Hebreeën 8:11, 12) en **aldus zal gans Israël behouden worden**, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.* ²⁷ *En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem (Romeinen 11:26, 27).**

Ezechiël 38 spreekt over de invasie van Gog over het land van Israël vlak voor Jezus tweede komst: *Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; **in toekomstige jaren** zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid (Ezechiël 38:8). En gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In toekomstige dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal Ezechiël 38:16). De legers van Gog zullen door de Heer zelf vernietigd worden: *Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn;* ²³ **Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben** (Ezechiël 38: 22, 23).*

Met betrekking tot Israël dienen we in gedachten te houden dat zij nog steeds Gods uitverkoren (gekozen) kinderen (geslacht) zijn en er is voor hen een speciaal plan zoals geschreven in Romeinen 11: ⁷ *Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard,* ⁸ *gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.* ²⁵ *Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,* ²⁶ *en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.* ²⁷ **En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.**

Ongelofelijk, ik ben er stil van: **O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgroendelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! (Romeinen 11:33).**

Israël speelt nog steeds een belangrijke rol in Gods toekomstplannen!

6. Slotwoord.

Gods belofte om tot Zijn rust in te gaan staat nog steeds, en we vrezen dat sommige van jullie dit niet zullen ervaren. We weten dat Gods rust klaar is en het moment om binnen te gaan is nu (Hebreeën 4). **Geniet van het feest!**