



Indringers in Gods Koninkrijk

Editie 1, 19 januari – 2014

En **Hij**
zeide tot
hem,
'Vriend,
hoe zijt gij
hier gekomen
zonder
bruilofts
kleed?'
En hij
verstomde.



Alive Ministries South Africa

www.aliveministries-sa.org

Beste vrienden,

Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Mattheüs 22:11-14). Wel, de Koning van het Koninkrijk der hemelen noemt iemand "Vriend" wat in het Grieks is 'het-ah'-ee-ros' (kameraad, vriend, partner, soortgenoot) en werpt hem in de buitenste duisternis. Hmmm, dat is niet waar vrienden voor zijn, dat vraagt nader onderzoek.

Het koninklijke bruiloftsfeest (Mattheüs 22:1-14)

Ten eerste kan dit bruiloftsfeest, zoals hier bedoeld, niet op de nieuwe aarde zijn, want er zullen geen indringers meer zijn op de nieuwe aarde. Nee, dit moet inderdaad kloppen, want de plaats van straf 'buitenste duisternis' die hier is genoemd, is in het Grieks de Hades (dodenrijk) en niet de eeuwige poel van vuur zoals omschreven in Openbaring 21:8.

Maar waarom noemde Jezus deze man 'vriend'? Wel, kijk naar Jezus vraag: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? Dus de vriendschap met Koning Jezus is geregeld, maar hij mist het bruiloftskleed. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen (Openbaring 19:8). U maakt uw eigen bruiloftskleed door rechtvaardige daden. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is (Mattheüs 7:21). Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood (Jakobus 2:17).

Deze gast is gered, zijn zaligheid staat vast, welke is 100% door genade, daarom noemt Jezus hem vriend. Echter om nu al de privileges te genieten aan deze kant van het leven, moet hij bewijzen dat zijn geloof gepaard gaat met werken. Geen werken, geen feestje aan deze kant, echter voor onze zaligheid tellen onze werken niet, dat is enkel genade. Het Koninkrijk der hemelen, bruiloftsfeest etc. zoals genoemd in de bijbel is bijna altijd voor Jezus tweede komst, de periode van het gehele nieuwe testament, aan deze kant van het leven! Sta me toe dit verder uit te leggen met het volgende bijbelgedeelte.

De rijke jongeling (Mattheüs 19:16-22).

'Iemand vroeg Jezus: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Jezus beantwoorde deze vraag met: onderhoud de geboden. Welke, vroeg de man? Jezus antwoorde: gij zult ... De jongeman antwoorde: Dat alles heb ik in acht genomen. De jongeman vroeg: Wat kan ik nog meer doen? Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. Toen de jongeling [dit] woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan (Mattheüs 19:21-23). Deze man stelde twee verschillende vragen en krijgt twee verschillende antwoorden.

De eerste vraag gaat over de zaligheid: Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Omdat deze man leefde voordat Jezus de overwinning aan het kruis had behaald, waren de wet en de profeten nog steeds van toepassing en was het antwoord: Onderhoud de geboden. Het antwoord voor vandaag is: Geloof in Mij en je hebt eeuwig leven zoals geschreven staat: Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme

(Efeziërs 2:8-9). De eerste vraag is beantwoord, deze man heeft aan de condities voldaan (zijn zaligheid ligt vast), die enkel gebaseerd is op geloof, 100% genade en niet op één enkel werk van onze kant.

De tweede vraag is een extra aansluitende vraag: Wat kan ik nog meer doen? Het antwoord is: Als je volmaakt (perfect) wilt zijn ... Deze tweede vraag gaat helemaal niet over zijn zaligheid. Jezus veroordeelt deze man niet om zijn beslissing om zijn bezittingen niet te verkopen maar suggereert hem hoe volmaakt (perfect) te zijn in aanvulling op zijn redding (zaligheid). Als gevolg hiervan gaan de consequenties 'een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan' niet over de zaligheid, maar zijn de gevolgen (voor dit leven) van de man zijn eigen besluit om niet zijn bezittingen te verkopen. Er is een prijs te betalen om reeds in dit leven deel te kunnen nemen aan het koninklijke bruiloftsfeest!

Geen werken, geen feestje aan deze kant! U bent echter gered 'als door het vuur' zoals geschreven: maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen (1 Korintiërs 3:15). In dat geval mist u de voordelen van het Koninkrijk der hemelen in dit leven net als de eerste generatie Israëlieten die nooit in het beloofde land zijn aangekomen, echter sluit ze niet uit van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zij zijn Gods verkoren volk, Zijn kinderen, echter zij misten het feestje aan deze kant door hun eigen keuzes: Zij versmaadden het kostelijke land, zij geloofden zijn woord niet (Psalm 106:24). Dit geldt ook voor de wijze en de dwaze maagden uit Mattheüs 25. Sluit de dwaze maagden nooit uit van het eeuwige leven op de nieuwe aarde! Zij waren buitengesloten van het Koninkrijk, aan deze kant van het leven! Met hun werken konden ze nooit hun zaligheid verkrijgen! Het is enkel Jezus! Dank u Heer dat mijn zaligheid niet afhangt van enig werk van mijn kant, ik zou het zijn misgelopen!

Het Koninkrijk en haar stadia.

Het Koninkrijk van God is over ons gekomen met Jezus eerste komst (Mattheüs 12:28). Het Koninkrijk van God (Jezus) is gedurende het gehele nieuwe testament geestelijk (onzichtbaar) en niet van deze wereld (Johannes 18:36). Jezus werd Koning met Zijn eerste komst zoals geschreven: Hij zou de Christus opwekken om op de troon van David te gaan zitten (Handelingen 2:29-34), ter vervulling van de profetie van Zacharia: Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u (Mattheüs 21:5). Met Jezus tweede komst draagt Hij het geestelijk Koninkrijk over aan de Vader, de start van het zichtbare Koninkrijk in zijn volle glorie (1 Korintiërs 15:24). Efeziërs 5:5 spreekt ook van deze twee verschillende Koninkrijken: Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God.

Meer voorbeelden die voor Jezus tweede komst zijn:

Boven deze voorbeelden staat 'De nieuwe hemel en de nieuwe aarde'. Toch zullen we zien dat onderstaande teksten hieruit over de periode van nu (het gehele nieuwe testament) gaan.

- Wie dorst (Grieks = pijnlijk lijdt) heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft (Openbaring 21:6). Pijnlijk lijden is niet iets van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dit moet dus nu zijn, terwijl de aanhef van hoofdstuk 21 luidt: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
- En de volken (Grieks = vreemde naties die niet de ware God aanbidden, heidenen) zullen bij haar licht (Grieks = iemand de weg wijzen, iemands leven richting geven, iemand kansen geven) wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar (Openbaring 21:24). Dit moet zeker nu zijn, want op de nieuwe hemel en nieuwe aarde hoeven we niet meer een licht voor ongelovigen te zijn om gered te worden.
- Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte (Grieks = kruis, een stuk hout met gaten waar de handen en voeten van gevangenen aan werden vastgemaakt met spijkers) des levens, dat twaalfmaal

vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren (Grieks = heidenen, ongelovigen) (Openbaring 22:2). Wel, de boom des levens is het kruis van Christus, of Christus zelf. De bladeren van deze boom zijn ter genezing van de ongelovigen. Dit is iets voor nu en niet voor de nieuwe aarde. Op de nieuwe aarde valt er niets meer te genezen.

- Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet (Openbaring 22:14-15). Als uw gewaden gewassen zijn in het bloed van Christus (wedergeboren) heeft u toegang tot het Koninkrijk. Dit 'buiten zijn de honden ..' geldt natuurlijk voor nu, zij zijn buiten het (geestelijk) Koninkrijk (zoals de vriend op het Bruiloftsfeest buiten het Koninkrijk geplaatst in het dodenrijk) geplaatst, want op de nieuwe hemel en nieuwe aarde zal alle zonde en alles wat daarmee te maken heeft uitgebannen zijn.
- Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: 'Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. 'Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u (Openbaring 11:15 en 17). In de Engelse vertaling staat: De koninkrijken van deze wereld zijn het Koninkrijk van onze Heer en van Zijn Christus geworden. Dit is 2000 jaar geleden gebeurt met Christus eerste komst.

Het is party time!!

En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard (2000 jaar geleden!). Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen (Openbaring 19:6-8). Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: "Zeg tegen de genodigden: 'Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft! (Mattheüs 22:4).

Nu geldt Gods belofte dat we mogen binnenkomen om met hem te rusten, nog steeds. We moeten er dus voor oppassen dat niemand van u de schijn wekt achter te blijven. God stelde een 'vandaag' vast om tot zijn rust in te gaan (Hebreeën 4).

Dit zegt de HEER, de God van Israël: Laat mijn volk gaan, om in de woestijn ter ere van mij een feest te vieren (Exodus 5:1). Wij zullen een feest vieren, binnen het geestelijk Koninkrijk van God, in bezet terrein, genoemd aarde. Halleluja!

Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus (Efeziërs 2:6). U bent gezeten in de hemelse gewesten!