



Vrucht dragen

Editie 1, Februari 1 - 2010

Gelukkig de mens
die niet meegaat
met wie kwaad *doen*,
die de *weg* van
zondaars niet
betreedt, bij spotters
niet aan *tafel* zit,
maar vreugde
vindt in de *wet*
van *de HEER*
en zich
verdiept in
zijn wet, *dag* en
nacht. Hij zal
zijn als een *boom*,
geplant aan
stromend *water*.
Op *tijd* draagt hij
vrucht, zijn
bladeren verdorren
niet. *Alles* wat
hij *doet* komt tot
bloei.



Alive Ministries South Africa

www.aliveministries-sa.org

Beste vrienden,

Het is uw hartelijk verlangen dat alle inwoners van de Republiek Zuid-Afrika een gezegend en vruchtbaar leven leiden, in een omgeving waar recht en gerechtigheid heerst. U wilt een goed christen zijn, u wilt een verschil maken in uw wereld van vandaag, u doet enorm uw best, maar om de één of andere reden lukt het u nooit helemaal. Wel, kom met me mee in de werkelijkheid en schoonheid van Psalm 1, ontdek hoe u vrucht kunt dragen en aansluiting op de enige bron van levend water rechtstreeks van de troon van God.

Psalm 1

¹ Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
² maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

³ Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

⁴ Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.

⁵ Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.

⁶ De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

1. Vreugde.

Gelukkig de mens (Psalm 1:1). Ongelofelijk he, het eerste woord in de eerste psalm is "gelukkig" of "vreugde". God wil dat wij gelukkig zijn en vreugde hebben. *Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten. (Jeremia 15:16).* Eet u Zijn woord als dagelijks voedsel? Het zal u grote vreugde brengen! *De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd, de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd. (Job 23:12).* Zijn machtige woord, mijn grootste schat, die ik koester!

De vreugde (joy) van de Heer is als **joyriding**. U gebruikt iets wat niet van u is. Maar in dit geval is het legaal. Echte vreugde is afkomstig van de Heer! *U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde (Psalm 16:11).* Vreugde voor niets! **Nu** en voor altijd. Dit klinkt niet menselijk, vind u niet? *Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn (Johannes 15:11).* Geniet van uw "**joyriding**".

Al deze verzen over vreugde en geluk hebben één ding gemeen: **Uw keuze** om Zijn stem te horen.

- **en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht (Psalm 1:2b);**
- **Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij..... (Jeremia 15:16).**
- **..., de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd. (Job 23:12).**
- **U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde ... (Psalm 16:11).**
- **Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, ... (Johannes 15:11).**

2. Even pauzeren, werk aan uw wortels.

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water (Psalm 1:3a).

Dus, wij zijn als bomen. Interessant. Waar krijgt een boom zijn schoonheid, fruit en kracht vandaan? Vanuit de wortels. Kunnen we de wortels zien? Nee, ze zijn verborgen. **Het verborgen deel van ons leven is het geheim van onze kracht!** Dit is precies waar de psalmist over spreekt. Degenen die godvruchtig zijn, hebben geleerd om in het verborgen binnenste deel van hun leven, te putten uit de genade en heerlijkheid en de kracht van God. Hun wortels zitten diep in rijke en vochtige bodem, en dit is wat ze mooi en sterk maakt. Kunt u me nog steeds volgen? Zo veel christenen vandaag de dag "tobben" omdat ze de essentie van dit geheim missen. **Werk aan uw wortels!** Het lijkt saai te zijn, niemand kan het zien, maar kijk eens naar de resultaten: u ontvangt geluk, u vindt vreugde, u draagt vrucht, **alles** wat u doet komt tot bloei, en de Heer beschermt uw weg.



En mijn vriend(in), wees u ervan bewust dat uw wortels niet zijn geplant in twijfel, roddel, onzekerheid, angst, enz, enz. Dit zijn trucs van Satan. Stuur ze weg in de machtige naam van Jezus.

Nogmaals: *Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht (Psalm 1:1-2).* Wilt u de Heer echt leren kennen? Hoeveel plezier heeft u in het lezen van Zijn woord, want in Zijn woord leert u wat Hij wil. Het draait allemaal om de tijd die u kiest te besteden om te genieten van de aanwezigheid van God, die u zal versterken. Het is uw dagelijkse **keuze** om "niet de weg van zondaars te betreden en bij spotters aan tafel te zitten", maar "na te denken over zijn wet (de gehele Schrift) dag en nacht". **Neem even een pauze in Zijn aanwezigheid.**

3. Welk gezelschap kiest u?

Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit (Psalm 1:1). Vijfennegentig procent van onze keuzes komen vanuit ons onderbewustzijn. Wees u daarvan bewust. U kunt zich gemakkelijk inlaten met personen en zaken, wat u eigenlijk niet zou moeten doen. Onze vrienden en collega's kunnen een grote invloed op ons hebben, vaak op zeer subtiele manieren. Als we vasthouden aan vriendschappen met diegenen die bespotten wat God belangrijk vindt, kunnen we zondigen door onverschillig voor Gods wil te worden. Echte vrienden moeten u helpen, niet hinderen, om u dichterbij God te brengen, want *slecht gezelschap bederft goede zeden (1 Korintiërs 15:33).*

4. Waar is uw boom geplant? Met welke bron bent u verbonden?

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water (Psalm 1:3a). Deze boom is geplant en geworteld in Hem, verbonden met de bron van levend water. Een boom langs de rivier, die vruchten draagt wordt ook gezien in het boek Openbaring en Ezechiël. Nu ga ik u iets heel uitdagends en spannends vertellen wat ik heb geleerd van Ana Méndez Ferrell. Neem de tijd en vraag dat de Heilige Geest u leidt en inzicht geeft.

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn (Openbaring 21:3). Deze profetie is reeds vervuld! Wanneer is de Heer gekomen om voor altijd onder ons te wonen? Met Jezus eerste komst. Toen Jezus naar de aarde kwam, was Hij niet de heilige tabernakel die voor altijd bij ons zou zijn? Is het niet geschreven dat wij de tempel (tent of tabernakel) van de Heilige Geest zijn? Dus Hij wil wonen in Zijn heilige tabernakel (ons) al meer dan 2000 jaar. *Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft (Grieks = wonen, één zijn) God in hem en blijft hij in God (1 Johannes 4:15).*

Wie dorst (Grieks = lijden, pijn) heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water (Grieks = water uit de aarde) dat leven geeft (Openbaring 21:6). Dit laatste woord "leven" wordt toegelicht in de Griekse Bijbel: *het echte leven, een actief en krachtig leven, gewijd aan God, gezegend, in verhouding **zelfs in deze wereld (dit leven)** voor degenen die hun vertrouwen in Christus stellen, maar na de opstanding volmaakt door nieuwe toetreding (in een perfect lichaam), en om eeuwig te duren.* Na Jezus tweede komst zal er geen pijn en lijden meer zijn. Dit vers is van toepassing vanaf Jezus eerste komst en zal eeuwig duren.

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon (Tempel of Tabernakel) van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom (Grieks = een kruis, een stuk hout met gaten waarin de voeten, handen, en hals van gevangenen waren geplaatst en vastgemaakt met riemen), die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken (Grieks = vreemde naties die niet de ware God aanbidden, heidenen) genezing (Openbaring 22:1-2, Ezechiël 47:12) . Laten we eerst Mattheüs 11:13 nader bestuderen: *"want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot aan de dagen van Johannes".*

De Griekse bijbel leert ons waar dit allemaal over gaat: *vooral met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en in het bijzonder, zoals betrekking hebbende op de komst van het koninkrijk van God en de menselijke zaligheid.* De profetieën over het Koninkrijk en de menselijke zaligheid eindigen met Johannes, we zien ze uitmonden en vervult in de eeuw van Johannes. We hebben dit vervult zien worden met de eerste komst van Jezus de Christus, waar hij de overwinning nam op Golgotha (onze redding), wat tevens de start van het Koninkrijk is, en dit alles in de dagen van Johannes. Als gevolg zijn alle profetieën (ook van Ezechiël 47:12) vervult op dat moment in de eerste eeuw. Met de Griekse Bijbel concluderen we: De boom van het leven is de macht van het kruis van Christus (of Christus zelf) en de bladeren zijn bedoeld ter genezing van de volkeren (degenen die nog niet hebben gebogen voor de Koning der Koningen).

Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt (Openbaring 22:14-15). Mooi he! Wanneer u uw kleren gewassen hebt (wederom geboren) heeft u opnieuw toegang tot de boom des levens. Dit gaat over Jezus eerste komst, want na Zijn tweede komst (nieuwe hemel en nieuwe aarde) zullen er geen zondaren meer zijn buiten de stad. Tussen haakjes: de stad is het nieuwe Jeruzalem, de kerk, de bruid (Openbaring 21:9).

Het water dat u leven geeft stroomt direct van de troon (tempel of tabernakel) van God en van het Lam. Nu u Zijn heilige tempel bent geworden, zou uw "leven gevend water" moeten vloeien naar de naties, naar de republiek van Zuid Afrika, zoals geschreven is: *Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft," zo zegt de Schrift (Johannes 7:38).* U word zelf een (doorgeef) pompstation voor levend water. En er is meer! U bent een boom, u heeft opnieuw toegang tot de boom des levens, en uw bladeren worden gebruikt voor medicijnen ter genezen van de volken, de Republiek Zuid-Afrika. Aangesloten op de verkeerde bron? Geen bladeren, geen genezing van Zuid-Afrika! **Op welke bron bent u aangesloten?**

5. Alles wat hij (zij) doet komt tot bloei! Waar ligt uw focus?

..... Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei (Psalm 1:3). "Alles komt tot bloei, ze gedijen, alles gelukt" zijn zeker uitspraken die gretig onze aandacht hebben. De psalmist is bezig om ons te wijzen op het pad van de welvaart. Hij biedt ons een recept voor succes. Zijn boodschap is dus van vitaal belang. Iedereen wenst te slagen, niemand wenst te mislukken. In feite hebben we heel weinig tijd of geduld voor mislukkingen. Maar wij zijn altijd bereid om degenen die "het hebben gemaakt" te eren. Wij zijn, merkwaardiger wijs, een generatie van "succes" dienaren. Onze ideeën over succes zijn niet altijd zo als het zou moeten zijn. Wij geven

niet altijd de eerste plaats aan degenen wier welvaart en succes is in het rijk van het spirituele. Wij geven dit eerder aan degenen wier succes louter van de aarde, aards is. Erger nog, we doen dit vaak, ongeacht de prijs die deze mensen wellicht hebben betaald voor hun succes. Het kan zijn verkregen tegen de prijs van hun eigen eer of gezondheid. Maar gevangen in de ban van hun winsten, gaan we aan deze nadelige feiten voorbij, als aangelegenheden van ondergeschikt belang. Het grote ding voor ons is succes. Maar ondanks alle omstandigheden, of het nu goed is of slecht, vreugdevol of vol met tranen, een ieder die voldoet aan de voorwaarden van deze psalm wordt in de ware zin succesvol (Clovis G. Chappell).

Ik daag u uit om, vanaf nu niet meer te focussen op uw eigen verlangens, maar op vrucht dragen. U zult versteld staan wat de Heer in voorraad heeft voor uw eigen welvaart en succes! Dit is het geheim van het Koninkrijk eerst: *dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden (Matteüs 6:32-33).*

Wilt u echt een krachtige invloed voor Christus in Zuid-Afrika maken? Welnu, dit is het geheim:

- De prijs die u betaald: maak van eten en drinken en inkomen niet uw eerste of belangrijkste zorg, *dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen;*
- Uw focus: *Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid;*
- Resultaat voor Zuid-Afrika: Een krachtige invloed voor uw land door Zijn koninkrijk te bouwen;
- Uw voordeel: *dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.*

Dit is zo moeilijk voor ons en één van de grootste uitdagingen van de gelovigen. Kijk naar het woord "dan": U kunt ook uw eigen voordeel (welvaart, succes, eten en drinken) ontvangen als uw focus juist is. En in de Engelse vertaling staat dat God ons "van dag tot dag" zal geven. Dat is nog moeilijker. Sommige mensen hebben zo veel zorgen over morgen, dat zij vandaag vergeten. Heeft u de moed om te zeggen dat onze God een leugenaar is en niet in staat om in uw dagelijkse behoeften te voorzien? Nee? Vertrouw Hem dan, gehoorzaam en wandel in geloof. God wil dat we ons voorbereiden op de toekomst, maar leven bij de dag.

Ik heb geleerd mezelf te trainen door te beginnen met kleine dingen. Maak een (heilige) "deal" met de Heer, want de Heer wil je aanmoedigen in dit proces. Bijvoorbeeld: Heer, vanavond zal ik niet naar mijn favoriete soap kijken (de prijs die u betaald), maar gebruik deze tijd om te bidden voor mijn buurman (uw focus). Zegen hem met een baan Heer, want hij wacht al zo lang. Ik vertrouw U Heer en beloof dat ik hem zal informeren over mijn gebed, zodat Uw naam wordt verheerlijkt. Eerlijk, ik doe dit bijna iedere dag en kan de zegeningen en wonderen niet meer tellen. Wees creatief, creëer een (heilige) "deal" met de Heer en u zult versteld staan, bemoedigd en klaar voor het volgende. U zult de vruchten zien, daar zal geen twijfel over bestaan en het zal u (en uw buurman) grote vreugde (en een baan!) geven. Onze God is een ontzagwekkende God! Hij regeert vanuit de hemel!

En nogmaals: ***Alles wat hij (zij) doet komt tot bloei (Psalm 1:3).*** Heeft u gemerkt dat dit aan het einde komt en dat we eerst aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Wie gedijen in alles wat ze doen?

- *die niet meegaat met wie kwaad doen;*
- *die de weg van zondaars niet betreedt;*
- *bij spotters niet aan tafel zit;*
- Er zijn zowel positieve keuzes alsmede afwijzingen nodig voor degenen die echte welvaart willen. Zij moeten niet alleen nee zeggen tegen het kwade, ze moeten ook ja zeggen tegen het goede. Zij moeten niet alleen voorkomen dat ze *bij spotters aan tafel zitten*, maar *hun vreugde vinden in de wet van de Heer;*

- Voorspoedige mensen lezen hun bijbel. In geen andere weg kunnen zij op een juiste manier vreugde in Zijn woord vinden;
- Zij lezen niet alleen hun bijbel, zij vinden er vreugde in en het brengt hun geluk;
- **Voorspoedige mensen dragen vrucht.**

Wat is de aard van de welvaart? Het is niet noodzakelijk succes in het winnen van de dingen. De psalmist zegt niet: "Alles wat ze doen zal slagen." Dat is niet altijd het geval. Maar wat hij zegt is: "In wat zij doen, zullen zij slagen." Dat wil zeggen, degenen die vreugde in God en in Gods woord hebben bloeien, ongeacht of datgene wat ze ondernemen succesvol is of niet. **Ze zijn rijk in hun bruikbaarheid.** Op tijd dragen zij vrucht, elk seizoen!

6. Vrucht dragen.

Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei (Psalm 1:3). Vergeet niet:

- Het is een continue proces: *vrucht dragen*;
- Het is een opdracht: *.....ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht..... (Johannes 15:16)*;
- U ontvangt de middelen en de autoriteit: *en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven (Johannes 15:16)*;
- Werk aan uw wortels, blijf verbonden met de bron: *..... Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen (Johannes 15:5).* **De sleutel van vrucht dragen:** *Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand (Johannes 16:6).* Jezus zei niet "wie geen vrucht draagt wordt weggegooid" maar "wie niet in mij blijft". **Vrucht dragen hangt af van verbonden zijn met de bron.** Waar ligt uw focus?
- Het gaat alleen om Zijn machtige naam, de NAAM BOVEN ALLE NAMEN, de grote IK BEN: *De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn (Johannes 15:8)*;
- Uw houding: **Liefde!** *Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde (Galaten 5:22).* *Laat de liefde uw hoogste doel zijn (1 Korintiërs 14:1).*

....Op tijd draagt hij vrucht (Psalm 1:3): In de Engelse vertaling staat "draagt vrucht, elk seizoen, zonder mislukken". Dit is waarschijnlijk een verwijzing naar de vruchten van de Geest, als beschreven in het Nieuwe Testament. Het is het karakter van God, en dat is altijd hetzelfde in zowel het Oude- als het Nieuwe Testament: *Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22).* Deze vruchten in ons leven zijn een grote zegen om over te dragen aan onze gemeenschap en mooie regenboog natie. **Maak een verschil in uw wereld van vandaag!**

.....zijn bladeren verdorren niet (Psalm 1:3). Vergelijk dit opnieuw met "De bladeren van de boom brachten de volken genezing (Openbaring 22:2)". **Uw bladeren als medicijn voor Zuid Afrika!** En zij verdorren niet, een constante stroom. Wacht niet, ga er voor.

7. Hoe zit het met de wettelozen?

Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen., de weg van de wettelozen loopt dood (Psalm 1:4-6). Weet u, zij hebben de verkeerde focus en produceren verkeerde vruchten in ons land. *Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen, en nog meer van dat soort dingen (Galaten 5:19-21a).*

Ziet u iets van deze vruchten in uw omgeving? Sta op, laat uw licht schijnen en *“Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede (Romeinen 12:21)”*.

8. Hij houdt een oogje in het zeil!

De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, ... (Psalm 1:6). Denk u eens in, de schepper van het heelal, de grote IK BEN, de NAAM BOVEN ALLE NAMEN, Hij die regeert waakt over u. Gaaf he! U bent Zijn geliefde kind. Hij noemt u “Mijn vrienden” in Johannes 15:14 (als je doet wat Hij zegt).

9. Wees niet egoïstisch.

¹¹ *want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf.* ¹² *Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro,* ¹³ *van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is.* ¹⁴ *Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond.* ¹⁵ *Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen (1 Korintiërs 3:11-15)*. Mijn beste vrienden, als u Jezus Christus in uw leven als uw redder hebt aangenomen, die stierf voor uw zonden, bent u gered. Uw redding staat vast zoals is geschreven: *“want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf.”* Maar Jezus is niet alleen uw Verlosser Hij is ook uw Bevrijder en uw Koning en wil dat u vrucht draagt en Zijn Koninkrijk hier op aarde bouwt. Het is mijn sterke verlangen dat de kerk volgende de woorden begrijpt. Laat het nooit gebeuren dat het volgende voor u van toepassing zal zijn: *Wanneer het (bouwwerk) verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen (1 Korintiërs 3:11-15)*. Als dit uw geval is dan zult u pas na uw overlijden de volheid van het Koninkrijk gaan proeven, u mist de voordelen van het Koninkrijk hier in uw rondwandeling op deze aarde en u brengt geen andere geliefde mede Zuid-Afrikanen in Zijn Koninkrijk. Houd u niet van uw Zuid-Afrikaanse broeders en zusters? **Nee, in plaats daarvan: draag vrucht, blijvende vrucht, vruchten die het vuur kunnen doorstaan, en neem deze als een beloning met u mee naar de hemel, uw werken zullen u navolgen! We houden van u Heer, we houden van deze prachtige regenboog natie!**

10. Stabiel als een palmboom / Kom, drink van Mijn water.

Deze woorden zijn van de hand van apostle les D.Grause : “Uw profetisch woord voor vandaag”.

Zoals de hoge palmboom stabiel staat in het midden van warmte en koude, regen en droogte, zo moet u zijn zegt de Heer. Want Ik heb je geroepen te worden als de palm boom: geworteld en gegrond in Mij, en klaar om de elementen te allen tijde te trotseren. Maar u bent verwelkt in de hitte, omdat uw wortels niet diep in Mijn zalving stonden. En toen de vijand tegen u kwam, werd de druk te groot voor u om te dragen. U hebt zich niet kunnen handhaven, maar gaf het op in wanhoop. Weet dat ik u gemaakt heb om alle stormen van het leven te kunnen weerstaan, maar alleen als u stevig verankerd blijft in Mij. Uw geestelijk voedsel komt niet van buitenaf, maar het komt van diep van binnen u. En als u een geestelijke behoefte (nood) heeft, ben Ik er altijd voor u en til u op. Dus kijk diep naar binnen voor het antwoord, en stop met om u heen kijken. Stop met het kijken naar mensen en andere bedieningen die wel overvloeien van Mijn zalving. Want hoewel ze je kunnen voeden voor een seizoen, zullen ze er niet zijn wanneer de droogte komt. Ze zullen er niet zijn wanneer de storm komt, en wanneer de warmte komt. In deze tijden van druk en moeite hoeft u niet te wanhopen, want Ik heb beloofd dat Ik u nooit zal verlaten, noch u opgeven. De zalving die Ik u gegeven heb blijft in u, en u moet die zalving gewoon opnieuw aanboren om Mijn kracht weer fris in uw leven te ervaren. Als u leert om dit regelmatig te doen, zult u niet alleen stabiel worden als de palmboom, maar u zult ook een schuilplaats en schaduw voor anderen zijn. En velen zullen tot rust komen onder de beschutting van uw takken en bladeren. Want zij zullen

weten dat ze daar vrede en rust kunnen vinden. En het beeld dat de wereld van u zal hebben, zal er één van zegen en veiligheid zijn, zodat zelfs wanneer u zich onbekwaam in u zelf voelt, anderen nog steeds naar u komen om te ontvangen. En in plaats van dat dit een aanslag op u is, ziet u het als een kans om stromen van zegen uit uw binnenste te laten vloeien. Zoals u hebt geleerd te putten uit de innerlijke kracht van Mijn Geest, zult u een zegen voor anderen worden, en net als de grote palmboom zult u opvallen als een baken van zekerheid en hoop. Wacht niet langer, spreekt de Heer. Graaf diep van binnen en benut Mijn Geest, die in je leeft. En je zult spoedig opstaan en stralen en die plaats van stabiliteit en veiligheid in Mij vinden.

Omdat het gras dor wordt en begint te sterven wanneer het in droge grond is geplant, moet u worden geplant in rijke, goed bewaterde bodem. U had gedacht dat u zou kunnen overleven, gedurende lange perioden, zonder Mijn aanwezigheid. Wanneer de strengen van het gras geel beginnen te worden en uit te drogen, is het tijd om te zien dat de grond doordrenkt moet worden. En hoewel er nog steeds groene bladeren zijn, wijzen de tekenen erop dat er iets mis is. De plant is nog in leven, maar raakt langzaam in verval. Zo ook is uw hart begonnen met uitdrogen zonder mijn aanwezigheid. Maar omdat u nog wat leven ziet, heeft u aangenomen dat alles goed is. U wacht op het nieuwe leven dat moet komen, maar u hebt gefaald om tot Mij te komen, de rivier van levend water, zegt de Heer. Mijn kind, Ik nodig u uit om in vrijheid te komen, te drinken en voldaan te worden. Maar u hebt het te druk met uw eigen activiteiten om te komen en tijd door te brengen met Mij. Ik stel geen eisen aan u, en de dood en dorheid die in u aan het werk is, komt niet door Mij. Maar omdat u geweigerd hebt om te komen en Mijn levend water te ontvangen, is de dood in u aan het werk. Laat u niet misleiden door het schijnbare leven dat nog steeds in u is. Mijn Geest zal altijd blijven en ik zal je nooit verlaten. Maar zonder een continue levering van Mijn zalving zult u niet opstaan en in de volheid leven waarin u zou kunnen leven. Dus kom nu mijn kind. Draai je rug naar de wereld en kom naar de plaats waar Ik wacht met open armen. Kom naar de plaats waar Ik geduldig wacht om u te zegenen en u opnieuw te vullen. Kom zodat Ik u kan omarmen in Mijn liefdevolle armen en aan uw ziel wel kan doen. Dan kunt u weer vernieuwd op weg gaan, met een nieuw leven wat weer uitbarst in u. En opeens zult u zich realiseren wat u heeft gemist. U zult zien hoe geweldig het is om Mijn aanwezigheid weer volledig in uw leven te ervaren. U zult weer vrucht gaan dragen, u zult stralen van Mijn heerlijkheid, zodat velen tot u zullen worden aangetrokken, en zij zullen willen weten hoe het komt dat u zo vol bent met het leven. Het enige wat het u kost Mijn kind, is elke dag een korte tijd in Mijn aanwezigheid. Kom drink van Mijn water en word voldaan, en vind het leven waar u naar verlangt.

11. Tot slot.

Houd u van deze prachtige regenboog natie? Wilt u blijvende vruchten produceren? Bent u echt gefocust? Zijn uw wortels stevig geplant in Hem? *U behoort toe aan een ander: aan hem die opgewekt is uit de dood, zodat wij een vruchtbaar leven kunnen leiden voor God (Romeinen 7:4).*

O Heer, laat Uw levend water stromen, rechtstreeks van uw troon, door ons heen, in deze geliefde regenboog natie. Beregen ons land, wees genadig en genees ons.

“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift (Johannes 7:38). Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid (Efeziërs 2:10).

Kees

www.aliveministries-sa.org